

Μήνυμα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού

"Ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα ν α γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες."

~ N. Καζαντζάκης

Η Παγκόσμια Ημέρα του Εκπαιδευτικού δίνει την ευκαιρία να επικεντρωθούμε όλοι μας στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους τους μαθητές.

Οι εκπαιδευτικοί μας αγωνίζονται, συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες, να κάνουν τα σχολεία έναν φιλόξενο χώρο μάθησης και δημιουργικής δραστηριότητας, όπου όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως θα ενθαρρύνονται να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, μέσα σε περιβάλλον σεβασμού προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Ιδιαίτερα φέτος, σε συνθήκες πανδημίας, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να λειτουργήσουν έξω από τον φυσικό τους χώρο, την τάξη, να ανταποκριθούν σε μια νέα πραγματικότητα και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης μέσω τηλεκπαίδευσης, σχηματίζοντας τις δικές τους ψηφιακές τάξεις. Αναγνωρίζοντας πως κανένα τεχνικό μέσο δε θα μπορούσε ποτέ να υποκαταστήσει την φυσική παρουσία του δασκάλου και την επαφή του με τους μαθητές/τριες, αξίζει να αναγνωρίσουμε την προσαρμοστικότητα που επέδειξαν στις πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες, καθώς και τον ζήλο και τη συνέπεια.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ είναι η ευκαιρία να τιμήσουμε τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά την ψυχή τους στο απαιτητικό έργο της εκπαίδευσης της νέας γενιάς και να αναγνωρίσουμε τον πολυδιάστατο ρόλο τους στην διάπλαση των αυριανών πολιτών.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακούραστους εκπαιδευτικούς της Κεντρικής Μακεδονίας που υπερβάλλουν εαυτούς για να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά μας, που με απαράμιλλο σθένος και ανιδιοτελή προσφορά αγωνίζονται καθημερινά για τη διαμόρφωση υγιών, ελεύθερων, ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, αγωνίζονται για το μεγάλο αγαθό της Εκπαίδευσης και της Παιδείας. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε και τώρα, παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε, με συνεχή προσπάθεια για την αναβάθμιση της Εκπαίδευσης και της Παιδείας μας. Το έχουμε υποχρέωση στους μαθητές μας, στους εαυτούς μας, στην κοινωνία.